

Gereedschap met een verhaal

Museum Oold Ark biedt je een kijkje in de tijd dat alles nog met de hand moest worden gedaan. Handgereedschap dat met bloed, zweet en tranen werd gebruikt. Het is gereedschap waar de slijtage door de lichamelijke inspanning vanaf te lezen is. Veel van de getoonde gereedschappen komen uit de verzameling van Albert Mulder. Zijn verzamelwoede leidde tot dit bijzondere museum.

Het museum wekt verdwenen beroepen weer tot leven: de mini-werkplaatsen laten het oude ambacht zien. Alsof de ambachtsman er zo is uitgestapt. Zo zijn er onder andere de werkplaats te zien van kapper, smid, schoenmaker, timmerman, kaasmaker en schilder. Ook is er een complete schoolklas ingericht.



Actief museum

Museum Oold Ark is geen gewoon museum! Waar je normaal gesproken niets mag aanraken, word je hier juist uitgenodigd dingen uit te proberen en gereedschap in de hand nemen.

Voor schoolklassen hebben we educatieve programma's zoals de Veerkieker. Zo kunnen zij spelenderwijs meer leren over ambachtelijke beroepen.

Ontspannen genieten

Natuurlijk ontbreekt een lekker kopje koffie niet. In De Spil is koffie en thee verkrijgbaar dat binnen of op het zonnige terras genuttigd kan worden. Een stukje huisgebakken koek of een ambachtelijke koek van de bakker mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Voor groepen is het mogelijk om rondleiding aan te vragen. Dit kan op iedere dag van de week. Kijk voor meer informatie op onze website of mail ons. Op de website vind je alle actuele informatie.



Museum Oold Ark

Lyclamaweg 15b
8423 TC Makkinga

Open op zaterdagen:

april t/m oktober
09.30 - 16.00 uur

www.ooldark.nl



Korenmolen De Weyert Makkinga

leven van de wind



Historie

In 1868 is korenmolen De Weyert als houtzaagmolen gebouwd in Gorredijk. Sinds 1925 staat de molen in Makkinga, ze is toen omgebouwd naar korenmolen. Weyert Zeephat was de molenaar die tot de jaren zeventig de wieken deed draaien. In 1983 werd de molen eigendom van de gemeente Ooststellingwerf en werd deze gerestaureerd. Vrijwilligers lieten zich opleiden tot molenaar en vanaf 1984 wordt er weer meel gemalen, nu door de vrijwillige molenaars van korenmolen De Weyert.

Molenaar worden?

Het is mogelijk om op De Weyert het molenaarsvak te leren. Heb je belangstelling? Kom dan op een zaterdag langs en maak kennis met dit mooie ambachtelijke vak!



Iedere zaterdag is de molen in bedrijf – met voldoende wind natuurlijk – en is dan open voor bezoekers. Voor groepen kan de molen ook op andere dagen beschikbaar. Van maandag t/m zondag kunnen rondleidingen worden aangevraagd.

Weyerts Eygen

In de molenwinkel zijn tal van Weyerts Eygen-producten te koop: versgemalen tarwemeel, tarwebloem, speltmeel en roggemeel. Van het meel worden door onze meelmeisjes diverse bakmixen samengesteld. De bakmixen zijn verkrijgbaar inclusief recept. Geniet van zelfgemaakte appelcake, scones, kruidkoek, tulband etc.

Kijk op onze website voor meer informatie, de techniek van De Weyert en de laatste nieuwtjes.

Korenmolen De Weyert

Lyclamaweg 15b
8423 TC Makkinga

Open op zaterdagen:

april t/m oktober	09.30 - 16.00 uur
november t/m maart	09.30 - 12.00 uur

www.molendeweyert.nl



Museum Oold Ark Makkinga

ambachtelijk mooi!



OOLD ARK
museum oude gereedschappen

